

## Onderwijzing over de doop; het klassieke doopformulier opnieuw verwoord.

Dopen gebeurt met water. In sommige kerken wordt je helemaal ondergedompeld in het water. Bij ons in de kerk word je besprenkeld met het water. Of we nu ondergedompeld of besprenkeld worden, het water wijst ons er op, dat wij niet schoon zijn, dat wij gewassen moeten worden.

Ook al is ons *lichaam* schoon gewassen, van *binnen* zijn we niet schoon. De Bijbel zegt dat wij *zondige* mensen zijn. Wij doen telkens weer verkeerde dingen, waarmee wij God verdriet doen. En wij kunnen niet bij Hem komen in Zijn Koninkrijk, als onze zonden niet van ons afgewassen worden. Daarom worden wij gedoopt met het water. We zijn door de zonde vuil. En wij worden door de doop opgeroepen om steeds weer onze zonden voor God te belijden en Hem te vragen, of Hij onze zonden van ons wil afwassen. Want het *water* wast onze zonden niet af, dat doet de Heere Jezus. En in de doop zegt Hij ons, dat Hij dat vast en zeker wil doen. De doop geeft ons daarvan een bewijs en een sterke *bevestiging*. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

**In de naam van de Vader** - dat betekent: God, de Vader, maakt een vaste *afsprake* met ons. De bijbel noemt dat een *verbond*, een verbond van *genade*, dat is: Genade = dat je iets krijgt van God dat je niet verdient, of recht op hebt.

Hij zegt: Ik ben je Vader en jij bent Mijn kind. Ik wil voor je zorgen. Ik wil je goede gaven geven. En alle verdriet en narigheid wil ik van je afhouden, of, als het toch komt, wil ik ervoor zorgen, dat je in dat verdriet zult merken dat ik bij je ben om je te helpen.

Wij worden ook gedoopt **in de naam van de Zoon**. Dat betekent: De Heere Jezus, de Zoon van God, zegt: Ik ben aan het kruis voor je zonden gestorven. Ik wil je zonden afwassen, zodat het weer helemaal goed wordt tussen jou en God.

En wij worden **gedoopt in de naam van de Heilige Geest**. Dat wil zeggen: de Geest van God belooft ons, dat Hij in ons hart wil wonen, zodat wij de Heere Jezus gaan liefhebben en ons leven elke dag nieuw wordt. Tot de dag, waarop de Heere Jezus weer terug komt op de aarde en wij met alle mensen, die bij Hem behoren, voor altijd bij Hem zullen zijn in Zijn Koninkrijk.

Nu vraagt de Heere daarbij aan ons, dat **wij Hem ook vertrouwen en liefhebben** met heel ons hart en al onze kracht. Dat wij de zonde uit de weg gaan en leven zoals Hij dat graag wil. Telkens lukt dat niet en doen wij toch weer verkeerde dingen. Dan moeten wij niet denken: Nu wil God zich niet meer met mij bemoeien. We moeten die zonde ook niet *blijven* doen, maar wij mogen God om vergeving vragen, want de doop betekent, dat Hij ons liefheeft en ons alle kwaad wil vergeven.

Nu begrijpen de **kleine kinderen**, die gedoopt worden, hier nog helemaal niets van. Daarom zijn er wel mensen, die zeggen: wacht maar met dat dopen, tot ze groot genoeg zijn om er zelf iets van te begrijpen.

Maar bij het volk Israël werd het bewijs van Gods liefde al gegeven aan een kind dat acht dagen oud was. Daarom dopen wij ook kleine kinderen, want ze zijn al onrein vanaf hun geboorte en de Heere belooft hun de vergeving van de zonde, ook al weten zij daar zelf nog niets van. In de Bijbel staat: "De Heere sprak tot Abraham: *Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en U en uw kinderen, een eeuwig verbond, dat Ik uw God zal zijn en de God van uw kinderen.*" Ook Petrus heeft dat gezegd op het Pinksterfeest in Jeruzalem: "*Voor u is de belofte van God en voor uw kinderen en voor allen, die nu nog ver weg zijn en voor die nog geboren zullen worden, allen die de Heere ertoe zal roepen.*"

En de Bijbel vertelt ons ook dat er kinderen bij de Heere Jezus gebracht werden. Toen heeft Hij hen niet weggestuurd, maar hen bij Zich genomen. Hij omhelsde die kinderen, legde Zijn hand op hun hoofd en zegende hen. Ook de *kinderen* horen bij het *verbond* dat God met Abraham heeft opgericht.

Daarom is óók Gods *belofte* van de vergeving van de zonde en het eeuwige leven voor hen. En daarom mogen ze ook het bewijs van die belofte ontvangen, dat is de Heilige Doop. En de vaders en de moeders moeten hun kinderen als ze groter worden, dat allemaal vertellen en uitleggen.

## **Gebed**

### ***Gebed voor de bediening van de Heilige Doop***

Almachtige en eeuwige God, eens hebt U de ongelovige mensen gestraft door de zondvloed. Maar Noach, die in U geloofde, hebt U toen in leven gehouden in de ark met zijn gezin. Eens hebt U de farao van Egypte, die zich tegen U verzette, in de Rode zee doen verdrinken, maar voor Uw volk Israël hebt U een pad gemaakt in de zee, en U hebt hen zo droogvoets daar door heen geleid. Zo wilt U toch ook ons leiden en nabij zijn? Daarom bidden wij nu, omdat U barmhartig bent: wilt U deze kinderen, die nu gedoopt worden in genade aannemen tot Uw kinderen. Laat Uw Heilige Geest dit deze kinderen verbinden aan de Heere Jezus Christus. Hij is door de dood heen opgestaan tot een nieuw leven. Laat Zijn dood en opstanding ook voor deze kinderen zijn: de doorgang tot het leven met U. En als het later in het leven verdriet krijgt en een kruis moet dragen, geef dan dat dat kruis gedragen wordt bij de Heere Jezus, achter Hem aan, blij omdat de Heiland altijd nabij is. Geef dat deze kinderen vast in de Heere Jezus gaan geloven, Altijd op Hem blijven hopen en Hem lief zullen hebben. En als zij eenmaal aan de grens van het leven komen, wilt U dan troosten met Christus' nabijheid - en als de Heere Jezus tot ons komt op de dag van Zijn wederkomst laat deze kinderen dan bij Hem komen met vrijmoedigheid omdat zij Hem mogen kennen als de Heiland. Dat bidden wij in de naam van de Heere Jezus, Uw Zoon die met U, o Vader, en met de Heilige Geest onze enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

## ***Doopbediening***

### ***Doopvragen aan de ouders***

Geliefden in de Heere Christus, U hebt gehoord dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen daarom moeten wij de doop met dat doel gebruiken en niet uit gewoonte of bijgeloof. Om uit te laten komen, dat u zo de doop begeert als een geschenk van God aan uw kind, behoort u op de volgende vragen oprecht te antwoorden:

#### **Ten eerste:**

Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan de eeuwige straf van God onderworpen zijn belijdt u dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom, als leden van zijn gemeente, behoren gedoopt te zijn.

#### **Ten tweede:**

Belijdt u dat de leer van het Oude en het Nieuwe Testament, die in de twaalf artikelen van het christelijk geloof is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?

#### **Ten derde:**

Belooft u en neemt u op u uw kind bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?

Wat is hierop het antwoord van:  
vader en moeder .....

### **Dankgebed na de doop**

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U -door het bloed van Uw lieve Zoon hebt U ons al onze zonden vergeven en U hebt ons door Uw Heilige Geest verbonden aan Uw Zoon en ons aangenomen tot Uw kinderen. Wij danken U dat U ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt. Nu bidden wij U in Jezus' naam: wilt U dit (deze) gedoopte kind(eren) nabij zijn en altijd regeren door Uw Heilige Geest. Laten de ouders het opvoeden naar Uw wil, opdat hun kind U mag liefhebben in een groeiend vertrouwen. Geef dat het (zij) Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid leert (leren) kennen en belijden, die U aan dit (deze) kind(eren) en aan ons allen bewezen hebt. Geef dat het (zij) zal (zullen) leven in gehoorzaamheid aan onze enige Leraar, onze Koning en Hogepriester Christus Jezus. Geef het (hen) de kracht om te strijden tegen de zonde de duivel en heel zijn rijk tot Uw overwinning, om U en Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest onze enige en ware God eeuwig te loven en te prijzen.  
*Amen.*